

Werken in de Evangelische Boekwinkel in Drachten is een cadeautje

De Evangelische Boekwinkel in Drachten is een ontmoetingsplaats voor mensen uit de volle breedte der kerken. Voor sommigen een plaats van herstel en rust, anderen komen voor koffie en een praatje.

In de boekwinkel

Wybe Fraanje

Op de koffietafel in de winkel ligt de Bijbel open bij Psalm 23. Dat was vanochtend de lezing van de dagopening in de Evangelische Boekwinkel in Drachten. „'s Ochtends beginnen we altijd met gebed”, verklaart bedrijfsleider Anjo Bakker.

‘We’, dat zijn vandaag, naast Anjo, Minja van Wieren, Hiltje van der Kooi en Jannette Miedema. De enige betaalde krachten in de winkel namens de behorende stichting zijn Anjo en Minja. Anjo als fulltimer en Minja parttime. Hiltje en Jannette zijn twee van de ongeveer 35 vrijwilligers die in wisselende samenstelling in de winkel werken. Elk dagdeel, ook op donderdagavond, zijn er twee vrijwilligers ingeroosterd, verder zijn er extra vrijwilligers om de binnengekomen bestellingen en zendingen te verwerken.

De dagopening is belangrijk; die is medebepalend voor de sfeer in de winkel. „Als ik hier werk, merk ik de aanwezigheid van God”, vertelt Jannette, die veel in de detailhandel en in diverse winkels heeft gewerkt. „Hier heerst een sfeer van eenheid en respect voor elkaar. Hier wordt geaccepteerd; je mag zijn wie je bent.”

Hier heerst een sfeer van eenheid en respect voor elkaar. Hier wordt je geaccepteerd

Dat is wat Hiltje ook benadrukt. „Ik ervaar hier beweging met elkaar. Toen ik in 2016 een burnout kreeg, heb ik er bewust voor gekozen om hier te blijven doorwerken. Ik kreeg de ruimte om me terug te trekken als dat nodig was, er werd voor me gebeden. Deze winkel is voor mij ook een plek van herstel.”

Zodra je het pand aan de Houtlaan binnenstapt merk je dat: een oase van rust aan de rand van het centrum van Drachten. De Evangelische Boekwinkel is een vrij diep pand, een voormalig woonhuis met een aanbouw, waar ooit pianohandel Haarsma zat. Natuurlijk zijn er veel boekenkasten, waarop bordjes als ‘Pastoraat’ en ‘Bijbelstudie’ de rubrieken aangeven. Ook schappen met wenskaarten voor alle denkbare gelegenheden, displays met cadeaus, een aparte kast vol (Bijbelse) kookboeken, voor - heel trendy - handschriftkunst, sieraden, houtsnijwerk, keramische sculptuurtjes en ga zo maar door.

En helemaal achterin één be-

scheiden schap met cd's. „Vroeger was dat assortiment veel groter”, zegt Anjo, en wijst de meterslange kast aan waar de cd's vroeger in uitgesteld waren. Daar liggen nu allerhande cadeau-artikelen tentoongesteld. Authentiek Amish houtsnijwerk, kleurige glaskunst, tegeltjes en bordjes met gekalligrafeerde spreuken. Cadeaus zijn een steeds belangrijkere markt geworden voor dit soort winkels. „Theologische naslagwerken doen het de laatste jaren steeds minder. Heel veel informatie is op internet te vinden”, zegt Anjo. „Veel van de giften komen uit Amerika, maar we verkopen ook dingen die hier bij de sociale werkplaats van Talant gemaakt zijn, die kruizen van gekleurd glas bijvoorbeeld. We verkopen ook artikelen van lokale kunstenaars. Als het maar met een christelijk thema is.”

Bijbels

Qua lectuur zijn de bemoedigende boeken tegenwoordig populair, bijvoorbeeld van Max Lucado. „En Bijbels natuurlijk, die verkopen altijd. Opvallend is dat de *Bijbel in Gewone Taal* het zo goed doet.”

Anjo had onlangs een man van in de tachtig in de winkel, die zelf niet veel met het geloof had. Hij kwam een Bijbel voor zijn zus kopen, maar het moest wel een beetje te begrijpen zijn. Anjo raadde hem de *Bijbel in Gewone Taal* aan. Komt die man later helemaal enthousiast terug. „Eindelijk begreep hij er iets van en ging Jezus ook voor hem leven.”

Anjo wordt zelf ook meteen enthousiast. „Kijk, deze is ook mooi!”

Hij pakt de *Bible for Possibility Thinkers* erbij. Een robuuste uitgave in de New King James Version, in leer gebonden. De van tv bekende pastor Robert Schuller van Hour of Power heeft Bijbelteksten gehighlight die je helpen om te denken in mogelijkheden. Anjo: „Ligt heerlijk in de hand. En dat voor vijftien euro! Geen geld.”

Verder verkoopt hij veel exemplaren van de studiebijbel in de Herziene Statenvertaling, van de *Bijbel met uitleg*, maar bijvoorbeeld ook de *Bible for Creative Journaling*, waar de kantlijn leeg is gelaten zodat de lezer er zelf in kan tekenen, kleuren en schrijven.

Je kunt trouwens alle mogelijke boeken bestellen, want de winkel is aangesloten bij zowel de Christelijke Boekencentrale CBC als het algemene Centraal Boekhuis. Er zijn klanten die ook seculiere en studieboeken bij de Evangelische Boekwinkel bestellen, gewoon om de winkel te steunen. Minja: „Dat gebeurt iedere week wel een paar keer.”

Dat moet trouwens niet te gek worden: de bestelling moet niet lijnrecht op de christelijke principes staan.

Carla Tom

Afgelopen zaterdag was het precies 27 jaar geleden dat de Evangelische Boekwinkel het huidige pand aan de Houtlaan betrok. Daarvoor zat die zeventien jaar in een omgebouwde



De Evangelische Boekwinkel in Drachten heeft een rijk assortiment. Van vele Bijbels en andere boeken tot bijzondere cadeau-artikelen. Foto's: Marchje Andringa



garage aan de Geelgorstraat. Oprichter Carla Tom was daar in 1974 begonnen. Vier jaar geleden ging ze met pensioen en werd ze opgevolgd door Anjo. Een jaar later kwam Minja erbij. Bij Carla's afscheid werd een mooi fotoboek samengesteld, dat een prachtig overzicht biedt van de tijdgeest in evangelisch Nederland sinds de jaren zeventig.

Aan de Houtlaan werken en komen mensen uit de volle breedte der kerken, van gereformeerde gemeente tot pinkster. Sinds de Christelijke Boekwinkel van Geke de Vries uit Drachten verdween, krijgt de Evangelische Boekwinkel ook veel klanten uit de breedte van de gereformeerde kerken.

Met die klanten wordt ook rekening gehouden in het assortiment, vertelt Minja. „Bijvoorbeeld bij de kinderbijbels: voor elke doelgroep hebben wij wel een uitgave in onze winkel.”

Zo is de Evangelische Boekwinkel ook een plaats van kruisbestuiving.

Dat levert ook wel eens glimlachmomentjes op. Zoals een klant die binnenkwam voor een boek, en er meteen bij zei dat het niet te evangelisch mocht zijn. Uiteindelijk ging hij de deur uit met een boek van Wilkin van de Kamp, die toch echt in de charismatische hoek thuis hoort. „Die man heeft goede thema's”, had de klant opgemerkt en kocht het boek.

Anjo: „Er zijn vaak meer verschillen dan overeenkomsten; mensen ontmoeten elkaar hier. Vaak wordt er even koffie gedronken of een praatje gemaakt. Doordeweeks zijn veel kerken gesloten, dan kunnen mensen hier terecht voor een praatje, een bemoediging of een goed boek.”

Bemoediging

Omdat de medewerkers allemaal een luisterend oor hebben, komen de verhalen als vanzelf naar boven als een klant geholpen wordt met een aankoop. „Er komen wel eens

mensen met pijn, met vragen, met strijd”, zegt Jannette. „Je ziet soms al bij binnenkomst dat er iets is. Soms krijg ik een bemoediging of een tekst voor iemand. Dat kan ik dan doorgeven. Laatst kwam hier een man die zei dat hij angstig was en zich onrustig voelde. Ik ging in gesprek en ik mocht hem Matteus 11:28 meegeven, waar Jezus zegt 'Kom tot Mij allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven'. Dat bemoedigde hem en dat maakte mij ook weer blij. Ik zie er altijd weer naar uit om hier naartoe te mogen.”

Dat geldt ook voor Hiltje. „Het is een cadeautje om hier te mogen werken.”

➤ Voor openingstijden, webshop en overige info: www.ebdrachten.nl

➤ Het Friesch Dagblad portretteert de komende tijd diverse evangelische boekhandels in Fryslân. Dit is het eerste deel in de serie